

## Δεν φταίει η 24ωρη απεργία

Δεν είπα κανείς ότι με τις 24ώρες θα πέσει η όποια κυβέρνηση ή ότι οι εργατοπατέρες δεν είναι του «συστήματος».

Αδιάφορες για το «σύστημα» αυτού του είδους οι απεργίες από το 2010 και μετά που μπήκε το νερό στο αυλάκι για το ξεκλήρισμα της χώρας.

Ίσα ίσα που στην οικονομική στενότητα που υπάρχει, η απεργία είναι δώρο για την κυβέρνηση που θα γλυτώσει κάποια εκατομμύρια ευρώ από τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, για να τα δώσει στους τοκογλύφους.

Τους τα χαρίζουμε. Στις μέρες μας αυτού του είδους οι απεργίες είναι εντελώς παρωχημένες. Δεν κάνουν ζημιά.

Παρ όλα αυτά, ακόμα και αυτή η απεργία είναι ένα δημοψήφισμα. Όλες οι απεργίες είναι ένα δημοψήφισμα.

Είναι ένα δημοψήφισμα με ερώτημα «Συμφωνείτε;».

Όποιος δεν κάνει συμφωνεί ή ανέχεται. Όποιος κάνει ίσως δεν συμφωνεί και ίσως δεν ανέχεται.

Δεν είναι η απεργία των εργατοπατέρων αυτή. Η απεργία των εργατοπατέρων είναι αυτή που έχει συμμετοχή 20%. Μια απεργία με συμμετοχή 90% είναι απεργία της κοινωνίας.

Μη τους χαρίζετε την ευχαρίστηση να λένε ότι ο κόσμος δεν συμμετέχει, άρα τι να κάνουμε κι εμείς.

Ένας κόσμος που συμμετέχει δεν θα έχει για συνδικαλιστικούς ηγέτες κομματικά εξαρτώμενους. Αυτά τα ανδρείκελα είναι αποτέλεσμα της δικής μας αδιαφορίας.

Απεργήστε όσοι έχετε δουλειά και όχι μόνο εσείς.

Κλείστε τα μαγαζιά σας όσοι έχετε, και γράψτε στη βιτρίνα ότι συμμετέχετε στη διαφημιζόμενη απεργία των συστημικών συνδικαλιστών

Συμμετέχετε και δείξτε τους ότι η 24ωρη δεν είναι αρκετή.

Σταματήστε να πληρώνετε όχι γιατί δεν έχετε αλλά γιατί δεν γουστάρετε.

Δε φταίει, η 24ωρη. Η 24ωρη είναι ένα πεδίο μάχης.

Κάποιοι θα πάνε να πολεμήσουν γιατί το πιστεύουν..... και η πλειοψηφία δε θα πάει.....για να κάνει ζημιά στους συστημικούς συνδικαλιστές. Οι ίδιοι ίσως που δεν πήγαν να ψηφίσουν για να....κάνουν ζημιά στο σύστημα.

Πριν από 4 χρόνια, κυρίαρχη άποψη ήταν γενική απεργία διαρκείας. Δεν έγινε. Τα αποτελέσματα γνωστά.

Έξι χρόνια αλληλεγγύη στα λόγια, κι ο καθένας μόνος του στην πράξη. Δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ γελοίος -που καλεί σε αντίσταση στα μέτρα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-, γινόμαστε κι εμείς γελοίοι. Πόση αφέλεια πια; Αντίσταση και συμμετοχή, αλλά σε κάθε διαδήλωση οι ίδιοι λίγοι άνθρωποι.

Θα το πάμε μακριά ακόμα αυτό; Θα λέμε τσιτάτα ή θα κάνουμε κάτι πραγματικά έξυπνο και αποτελεσματικό, με βάση την πραγματικότητα;

Ναι, η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών, αλλά, όπως βλέπουμε, ο λαός δεν το θέλει αυτό το όπλο. Με το ζόρι; Και τελικά, ποιος είναι ο στόχος αυτής της 24ωρης απεργίας; Ποιος; Ο ίδιος με τις προηγούμενες: να ξεθυμάνουν κάποιοι λίγοι. Ωραία, και μετά;

Πηγή : <http://pitsirikos.net/2015/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%86%cf%84%ce%b1%ce%af%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-24%cf%89%cf%81%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1/#ixzz3tTdQoo7C>